



Hørings svar vedr. Fremtidens Fritidstilbud

Sagsnummer: 2014-0242871 SvarID: 7824

 [Udskriv side](#)

Gå til forrige/næste svar

- 
- 298 of 465
- 

Indsendt af: Jonas Jacobsen (2100)

Dato: 31.01.15

Hørings svar-Skrammel-Lundehus

Den nye skolereform er over os, og som en forventet konsekvens heraf, er Københavns kommune nu kommet med deres forslag til fremtidens fritidstilbud. Forslaget er måske så meget sagt, da det er vores klare opfattelse, at forslaget mere ligner en aftale, og har gjort det langt før det kom os forældre på øret. En aftale indgået blandt de folkevalgte, men desværre helt uden om folket – Forældrene og børnene.

Jeg er far til to børn i alderen 10 og 7, der har deres daglige gang i Fritidshjemmet Skrammel – Verdens første skrammellegeplads. En fantastisk institution, der integrerer børnene fra 0. -7. klassetrin på fornemmeste vis. Her er højt til loftet. I bogstavelig forstand i sommerhalvåret, når tiden tilbringes på Skrammels fantastiske udeareal med at passe haver, bygge huse, lave snobrød og lege på kryds og tværs af alle aldersgrupper. Jeg kunne skrive stolpe op og stolpe ned om, hvorfor Skrammel er en så enestående situation – For det er den virkelig – ligesom jeg er sikker på, at der er mange forældre fra andre af kommunens institutioner, der ville kunne opstille lignende argumenter

Men det kommer til at ændre sig i fremtiden, og der vil blive noget lavere til loftet, hvis høringsforslaget gennemføres. Kort skitseret vil konsekvensen blive, at kommunens fritidshjem samles på skolerne, som KKFO'er. Gigantiske institutioner med mange hundrede børn. Med andre ord stordrift. Stordrift som var vores børn høns, der nu skal i gang med en omstilling fra økologiske frilandshøns til burhøns. Det er fuldstændig uacceptabelt, og jeg savner stadig de tungtvejende argumenter for, hvori fordelene skulle ligge. Ifølge socialdemokraterne drejer det sig ikke om kroner/øre, og selv om det måske gør det for andre partier, så har vi forældre til gode, at se et overbevisende regnestykke.

Argumenterne for at lade være med omlægning til burhøns er til gengæld overvældende. Jeg vil her gøre rede for, hvad jeg mener, bør være den allermest tungtvejende. Den lokale folkeskole Lundehusskolen ligger i et grænseland imellem Østerbro og Bispebjerg – En skole der derfor huser børn fra alle samfundslag. Lige præcis sådan en folkeskole bør være det. Men det er og bliver en delikat balance, og alle de forældre, som jeg taler med, er opmærksomme på netop den problemstilling. Vi er det før skolestart, og vi er det desværre også, når børnene først er startet i skole.

For os og mange venner, naboer og andre bekendte, har der i den sidste ende været en særligt udslagsgivende faktor for at vælge Lundehusskolen, og den har slet ikke haft med skolen at gøre. Faktoren hed og hedder fortsat Skrammel, og Skrammel har

med sin mangfoldighed, børnedemokrati og utallige muligheder for kreativ udfoldelse, ikke skuffet. Det har til gengæld politikerne, når de ikke har udvist forståelse for problemstillingen; At vi forældre vælger den lokale folkeskole grundet oplandets attraktive fritidstilbud.

Luk Skrammel og det vil hive gulvtæppet væk under Lundehussskolen. Vores barn nummer tre fylder 3 til sommer, og tanken om at han skal gå i den lokale folkeskole har ingen gang på jord med udsigt til en mega KKFO.

Bevar Skrammel som fritidshjem og udnyt de fantastiske muligheder, der heri ligger for det gode børneliv. Det kan formentlig ikke undgås, at der skal ændres i den nuværende fritidstilbudsstruktur, men jeg må det kraftigste opfordre til, at der tænkes i lokale løsninger. Inddrag Skrammel og de andre fritidshjem i lokalområdet. Inddrag dem i den understøttende undervisning. Tænk kreativt i stedet for ensporet. Tænkt lokalt før I tænker globalt og lad os forældre være den del af den proces – Vi vil så gerne bidrage!

Mange hilsner

Jonas Jacobsen (jacobsenjonas@hotmail.com)